

Hoe de inwoners van Aken geuzen werden en de Spanjaarden de vijand van de Akense geloofsgenoten. Politiek-godsdienstige kennis van de 'Spanjaarden' in de rijksstad Aken

Thomas Kirchner

Rond 1560 begon voor de mensen in de rijksstad Aken een intensief leerproces: De Akenaars leefden vanaf dat jaar in een gemeenschap met een onmiskenbare confessionele diversiteit en ze moesten – vaak noodgedwongen – kennis verwerven om daarmee te kunnen omgaan. De heerschappij en de conflicten met “de Spanjaarden” in de naburige Lage Landen waren als het ware leermeesters om deze kennis te verwerven. Welke leermomenten er waren en hoe die de mensen in Aken houvast boden in de confessionele en religieuze conflicten van hun tijd, kan tot in de 17de eeuw worden nagegaan.